

GJØL KIRKEBLAD

NR. 3 SEPTEMBER - NOVEMBER 2009



Pinse i præstegårdshaven

Iema: Dåb

Barnedåb – Tradition,
tro og værdier

Hjemmedåb og fremstilling

Voksendåb

Bibelmarton



Pinse i præstegårdshaven



Dåben har altid været central i kristendommen. I Bibelen i Det Nye Testamente er det beskrevet, hvordan Jesus blev døbt af Johannes Døbereren i Jordanfloden. Da Johannes døbte Jesus, kom Helligånden over Jesus, og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag.« Da Jesus blev døbt, gjorde Gud Johannes Døberens vanddåb af Jesus til en dåb med vand og Helligånd. Jesus befalede de første kristne at døbe, og siden den første pinsedag, hvor den kristne kirke blev grundlagt, har kristne døbt.

I kristendommens første dage døbte man i en flod med forbillede i Jesu dåb. Senere fik man dåbskapeller, og fra det 10. århundrede blev det normalt med døbefonten i kirkerne. De oprindelige døbefonte er hugget i granit og med plads til at barnet kan dykkes helt ned i vandet. Det var skik og brug helt op i middelalderen, men af hensyn til børnenes helbred ændrede man skikken til blot overøsning af barnets hoved. Med tiden kom der dåbsfade i de gamle døbefonte.

I kirkens første år var det mest voksne, der blev døbt, senere begyndte man at døbe hele husstande og dermed også børn, og efterhånden blev det mest almindeligt med spædbarnedåb.

Betydning

Når man får et barn, er man fyldt af glæde og taknemlighed,

men samtidig melder også bekymringerne sig. Det ved alle forældre. Hvordan skal det gå? Kan barnet klare sig? Når vi bærer vort barn til dåben, lægger vi det i Guds gode hænder.

»Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende,« siger Jesus i sin dåbsbefaling. Mange forældre føler stor fortrøstning og tryghed ved så at sige at dele ansvaret og omsorgen for barnet med Gud. Dåben er naturligvis ikke nogen garanti for et smertefrit og sorgløst liv, men et løfte om, at vi aldrig lades i stikken med vores liv, og at der kan findes håb og styrke også på svære dage. Det løfte gælder uanset, om vi bliver døbt som ganske små eller store.

Som kristen bliver man på en måde født to gange. Første gang, da vi blev født af vores mor. I dåben bliver vi »født igen« til et større liv end det der kan måles og vejes. I dåben får vi at vide, at vi ud over at høre til hos vore forældre, også hører til hos Gud - at vores egen lille historie er flettet ind i Guds store historie - at Gud kender os og elsker os.

I dåben bliver vi optaget i det fællesskab, som udgøres af alle kristne til alle tider, og rent praktisk bliver vi også medlem af Folkekirken.

Dåben er en handling, der gælder hele livet. I Folkekirken kan man ikke blive døbt igen, men et

lille barn, som måske er blevet døbt på hospitalet ved en nøddåb, kan blive velsignet i kirken ved en handling, der minder om barnedåben.

Dåben som gave

Dåben er en gave. Den er derfor ikke noget, vi skal præstere eller gøre os fortjent til. Det understreger vi i særlig grad, når det er et lille barn, der bliver døbt. Men som enhver gave, skal den pakkes ud, for at vi kan få glæde af den. Derfor er det vigtigt at få fortalt, hvad den kristne tro går ud på, og at lære, hvad Jesus har sagt og gjort. Som teologen Theodor Jørgensen formulerer det: »Tro er at pakke dåbens gaver ud. På en måde er et menneskes liv en eneste, lang oppakning af dåbens gaver«.





Nyt fra menighedsrådet



Det var med vemod vi modtog organist Lisbeth Ny-mark Sørensens opsigelse en søndag i april. Hun havde fået en større stilling ved Saltum og Alstrup kirker, som kun ligger 5 km fra hendes bopæl.

Det er vi alle meget kede af i menighedsrådet, for Lisbeth har gjort det rigtig godt i de næsten 5 år hun har været ansat hos os. Hun er meget vellidt af alle og har fået et rigtig dygtigt børnekor sat i gang, samt et voksenkor og babysalmesang. Vi ønsker Lisbeth alt mulig held og lykke i sit nye job, og siger hermed en stor tak for din indsats og din altid venlige måde at være på.

Og så vil vi gerne byde vores nye organist, Jan Mygind, hjertelig velkommen. Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Biersted sogn har fået ansat en ny præst, nemlig Sofie Gjørup Winkel, som blev indsat i Biersted Kirke den 5. juli. Vi byder også dig varmt velkommen til.

*På vegne af menighedsrådet
Bente Skole*

Jeg er blevet spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at skrive et lille indlæg til sognebladet om, hvem jeg er, i kraft af, at jeg fra midten af august tiltrådte i stillingen som organist ved Gjørup kirke.

Jeg er 32 år og er gift med Christine, sammen har vi to dejlige drenge, Christian på 5 og Casper på 2. Vi bor i Nørresundby i et gammelt hus, som vi hygger os med at sætte i stand – når tiden vel at mærke tillader det. Jeg er født og opvokset i Nørresundby og har gået på musikkonservatoriet i Aalborg, hvorfra jeg i 2004 er uddannet med fagene musikhistorie og musikteori som mine hovedfag og korledelse som sidefag. Efter min studietid drog jeg med min kone til Holstebro, hvor jeg var med til at etablere Orkesterefterskolen. Det var en spændende tid med mange gode oplevelser og gode udfor-



dringer, men vi længtes hjem til det nordjyske. (Jeg er, hvad man nok ville kalde en rigtig nordjyde, som trives bedst tæt ved Limfjordens vande.) I 2008 blev min kone tilbudt stillingen som kirkesanger og korleder ved Tårs kirke, og efter lidt overvejelser flyttede vi tilbage til Nordjylland.

Til slut vil sige, at jeg har glædet mig meget til at komme i gang som organist på Gjørup. Og jeg glæder mig til at lære kirken, menigheden og alt personalet at kende, og ser frem til at møde kirkens børne- og voksenkor. Jeg håber og tror, at jeg kan være med til at videreføre den gode aktivitet, som er omkring kirken.

Jan Mygind



Jeg hedder Sofie Gjørup Winkel og er den nye sognepræst i Biersted. Jeg er 27 år, og stammer oprindeligt fra Hjortdal, hvor min far er sognepræst. Min mand, Joachim, kommer fra Husby, og vi har der-

for begge glædet os til at vende tilbage til det Nordjyske. Jeg ser frem til at holde Gudstjeneste i Jeres dejlige Kirke på Gjørup, og står selvfølgelig til jeres rådighed, når Lone Krosgaard har fri.



Tema: BARNEDÅB – Tradition, tro og værdier!

Vi kender eller har nok alle hørt om forældre, der vælger ikke at lade deres børn døbe, fordi de vil give dem mulighed for selv at vælge senere i livet. Netop denne tanke sad jeg også med, da jeg blev mor til mit første barn, Gustav for 2 ½ år siden. Jeg valgte at lade begge mine børn døbe, men det var absolut ikke en uovervejede handling.

TRADITION var den første tanke der dukkede op under mine overvejelser. Jeg selv og alle andre i min familie er blevet døbt. Sådan er det bare. Det er en måde at fejre det nyfødte barn på. Men var det blot fordi, at det var en tradition at lade sine børn døbe, at jeg også skulle gøre det? Hvis det var tilfældet, var det måske på tide, at denne tradition blev ændret!

TRO var det næste der poppede op. I dåben bliver man spurgt, om man vil døbes i den kristne

tro. Kunne jeg svare helt oprigtigt på det? Hvad er den kristne tro for mig?

Betyder den noget for mig? I mit arbejde som pædagog, har jeg oplevet pludselig at miste et kontaktbarn. Der oplevede jeg med ét, hvor meget den kristne tro betyder for mig. At kunne begribe, eller i det mindste at forsøge at begribe, ting, som vi mennesker ikke er herre over. At tro på, at der er et liv efter døden. At tro på, at livet ikke bare slutter her. Troen gjorde sorgen en anelse lettere. Jeg ville i den situation ikke have været foruden den kristne tro, som mine forældre valgte at give mig i dåben.

Kristendommen rummer mange gode **VÆRDIER**, og et menneskesyn som jeg gerne vil give videre til mine børn.

Værdier som f.eks. medmenneskelighed, tilgivelse og lige-værd.



Det var lidt om, hvorfor jeg har valgt at lade mine børn døbe. Hvordan mine børn så vælger senere i livet, er jeg ikke herre over. Men jeg vil vide med mig selv, at jeg har taget ansvar for dem og givet dem en opdragelse fyldt med værdier, som jeg kan stå inde for. Jeg har givet dem en mulighed for at tro og givet dem adgang til et fællesskab, som de senere i deres liv kan vælge til eller fra.

*Bente Møller-Jensen,
mor til Gustav på 2½ år
og Valdemar på 5 mdr.*

Lysglobe

Som nævnt i sidste blad har Gjøl menighedsråd anskaffet en lysglobe til kirken, som en del af den arv man modtog. Brugen af lysglober i danske folkekirker er en ny skik, som er kommet til inden for de sidste 10 år, og der kommer flere af dem hele tiden. Lysgloben er ikke en katolsk opfindelse, som nogen vil mene. Og hvis

den var, ville den stadig være en god opfindelse. Men den kommer fra Sverige, hvor den første globe blev opstillet i domkirken i Uppsala i forbindelse med generalforsamlingen i Kirkernes Verdensråd i 1968.

Den første i Danmark blev opstillet i Hasseris Kirke i 1994. Lysgloben er mangfoldig i sin symbolik. I midten er et stort lys og på toppen er et kors.

Begge dele er symbol på Kristus, som centrum i verdens liv. Han, som netop om sig selv sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys« (Joh. 8,12).

I en krans rundt om globen – som en slags ækvator – er der plads til 30 små lys. Når man tænder et lille lys ved det store, så bliver det symbol på, at vi må hente lys fra Kris-



Tema: Hjemmedåb og fremstilling

Da temaet i dette blad er dåb, vil jeg her fortælle, om da vi fik vores søn Jacob døbt.

I 1977 glædede vi os til at blive forældre. Det skete på Farsø Sygehus, hvor vi fik en dreng. Han var født 6 uger for tidligt. Glæden ved at være forældre var stor, men det viste sig snart, at han fejlede et eller andet.

Han blev overført til Aalborg Sygehus Nord på deres kuvøseafdeling. Lægerne her fandt hurtigt ud af, at han skulle opereres, men det kunne man ikke i Aalborg, så han skulle til Odense. Da han så skulle i

narkose, syntes personalet, at vi skulle få ham døbt. Vi blev chokerede. Nu var vi lige så glade, og så sagde de, at der var en risiko ved operationen, så hvis vi ville være sikre på at få ham døbt, så var det nu!

Vi var ikke i tvivl, selvfølgelig skulle han døbes, men det var ikke lige på sygehuset, at vi havde regnet med, det skulle være. Der blev sendt bud efter sygehuspræsten, og vi fik Jacob ud af kuvøsen.

Vi sang et par sange sammen med personalet, og så blev Jacob »hjemmedøbt«. Ikke noget

højtideligt, og vi kan huske, at vi var meget forvirrede og nervøse for, hvad der nu skulle ske.

Jacob kom til Odense og blev opereret, og alt gik heldigvis godt. Der var stor glæde, da vi kunne få ham med hjem efter ca. 3 uger.

Han trivedes godt, og efter ca. 2 mdr. besluttede vi, at vi ville holde »barnedåb« i kirken.

Det kalder man for en »fremvisning.« Det var ikke helt det samme som første gang.

Præsten spørger, om barnet er hjemmedøbt, og til det svarede vi jo ja, hvor de fleste selvfølgelig svarer nej. Jacob skulle heller ikke have vand fra døbefonden i hovedet denne gang, men ellers var dåbsritualet meget lig en almindelig dåb.

Det var et noget roligere forældrepar, der var til dåb med deres søn her anden gang, ingen nervøsitet, kun glæde, også ved at have vores familie omkring os.

Jonna Uttrup



tus. At lysene når hele vejen rundt, kan tages som symbol for, at Kristus omspænder hele verden med sin kærlighed.

At tænde et lys i globen kan også pege på noget i ens personlige liv og være udtryk for en bøn. En længsel. En glæde. Eller en sorg.

Lysgloben kan bruges ved gudstjenesten, til barnedåb, til begravelse og i hverdagen.

I det daglige kan enhver gå ind i kirken og tænde et lys og måske sidde med sine tanker et øjeblik. Du kan tænde lys for dig selv, for en ven, for Gud.

Kirken er åben ved gudstjenester samt mandag til lørdag fra 8.00-16.00.

Lone Krogsgaard

***Tænd et lys
for én, du har mistet
for en syg eller døende
for én, du holder af
for én, du ikke holder af
for en bekymring
for dit barn
for dit ægteskab
for din arbejdsplads
for...***



Tema: Voksendåb

Jeg var til bryllup i weekenden. Ud på nattens lyse timer endte jeg i en meget interessant diskussion omkring religion kontra kultur. Hvornår er man religiøs på grund af sin tro, og hvornår er man det, fordi det er en del af ens kultur? I forbindelse med livets højtidere som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse stiller de færreste

stadig spørgsmålstegn. Ifølge dansk statistik bliver 85% af alle børn i Jylland døbt, et tal som viser, at hvad enten det er tro eller kultur, er i alt fald dåben en fastslået institution i Danmark. Drejer det sig derimod om at tage stilling til selve religionsspørgsmålet, om hvorvidt man er kristen, vakler flere.

Da jeg var tolv år, skulle jeg, som alle andre i min klasse, tage stilling til, om hvorvidt jeg skulle konfirmeres. Jeg ville ikke. Jeg syntes det var hyklerisk, at mine klassekammerater tog til præst uden at have nogen som helst ide om hvorfor.

De ville bare have festen og gaverne. Ingen havde reflekteret over selve konfirmationen, og kun få kunne faktisk svare på, hvad selve konfirmationen faktisk betød for dem. Summa summarum, jeg blev ikke konfirmeret, selvom det dengang vakte meget snak og undren.

Som voksen har jeg reflekteret over religion og tro.

Kristendommen er en stor del af vores kultur, og vi bliver som oftest, hvad enten vores forældre er troende eller ej, opdraget efter kristne værdier.

Jeg dyrker ikke den kristne tro i min hverdag, men jeg tror på de kristne værdier som f.eks. næstekærlighed.

Da min ældste søn blev døbt, valgte jeg derfor selv at blive døbt. Jeg er den dag i dag sta-

dig ikke 100% afklaret omkring min tro, men jeg skal da indrømme, at jeg godt kan lide at tro på, at der er noget større i denne verden, at tingene sker af en grund, og ikke mindst kan jeg godt lige tanken om, at der er noget bagefter. Jeg opdrager mine børn efter kristne værdier, ikke kun et bevidst valg, men også fordi det er så indgroet en del af min kultur.

Det er mærkeligt, at de færreste stiller spørgsmål ved, at børn skal døbes, men så snart man er voksen og har tilladt sig at reflektere over sit valg, så bliver situationen anderledes.

Jeg oplever en berøringsangst - det er fint at bruge kirken til vores kulturelle højtidere, men rigtig mange reagerer stadig med undren, når man alligevel skiller sig lidt ud, som f.eks. i min situation, hvor jeg blev døbt som 28-årig. Vores religion er blevet en indgroet del af vores kultur og kristendommens værdier figurer oftere i vores hverdag, end vi selv registrerer, men stadig fjerner vi os i stigende grad fra vores kirker og tro, og af og til kan det næsten virke som et tabu at stå frem og sige, at man er kristen. Tradition, kultur eller tro. Jeg står gerne ved mit valg. Jeg er lige som langt de fleste her på Gjøl døbt i den kristne tro, jeg er bare blevet det senere i mit liv end de fleste andre.

Charlotte Fischer



Valdemar Offersø Nielsen
Døbt den 19. april
Søn af Bente Møller-Jensen
og Michael Offersø Nielsen, Gjø



Emma Krogholm
Døbt den 19. april
Datter af Lene Bjerggaard Laustsen
og Hans Krogholm Knudsen, Gjø



Marcus Hosbond Klyver
Døbt den 17. maj
Søn af Jette og Morten Hosbond
Klyver, Gjø



Karoline Bo Justesen
Døbt den 21. maj
Datter af Anja Bo Justesen
og Michael Justesen, Tylstrup



**Kirsten Windfeld Andersen og
Christian Corfitz Christensen, Gjø**
Viet den 6. juni



**Tanja Iben Schrøder
og Lars Winde, Esbjerg**
Viet den 6. juni

Døde

Karl Gustav Sørensen
Christian Kløjgaard Rom
Knud Erik Nielsen
Poul Corfitz Christensen
Krista Jørgensen



Alex Kolding Johansen
Døbt den 5. juli
Søn af Elena Cortes
og Flemming Johansen, Kina



Julius Elmann Dyrhave Thomsen
Døbt den 12. juli
Søn af Heidi Elmann Christensen og
Lars Dyrhave Thomsen, Aabybro



indre mission

September

2.- 4. september kl. 19.30

Møderække i Aabybro Missionshus v. misionær Niels Henrik Hovalt, Odense.

Fredag den 4. september kl. 18.30

Starter med fællesspisning.

Onsdag den 16. september

Husmoderdag på Sanden Bjerggaard.

Oktober

Torsdag den 1. oktober kl. 19.30

Høstfest for hele familien. Høsttale v. Mogens Nørgaard Birkelse. Stort høstlotteri.

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00

Oktobermøde i Skovsgaard. Starter med gudstjeneste i Ø. Svenstrup Kirke, derefter bibelforedrag.

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30

Oktobermøde med bibelforedrag i Bjælkebo, Skovsgaard.

Torsdag den 22. kl. 19.30

Bibelstudieaften v. Bjarne Taulborg.

November

Den 4. og 5. november kl. 19.30

Bibelkursus i Brovst Missionshus.

Torsdag den 19. november kl. 19.30

Bibelstudieaften v. Bjarne Toulborg.

Fredag den 27. november kl. 19.30

Adventsfest for hele familien.

»Gensyn med Afrika«

Da konsulent Inger Brinkmann Poulsen, Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring, i 2004 besøgte en kvindelig præst og hendes menigheder i Tanzania, blev det begyndelsen på en kontakt, som i forsommeren førte endnu et besøg med sig.

Gennem fortælling og billeder kommer vi med til en mere end 4 timer lang gudstjeneste, til begravelse på Mt. Meru - nabobjerg til Kilimanjaro, på besøg hos fattige og forældreløse, men også på barselbesøg hos en masai-familie.

Lotteri til fordel for Fremtidsbørn.

Fælleskirkelig bedekreds

Torsdag den 10. sept. kl 19.30

Hos Ingrid og Villy Kristiansen, Vinkelen 9.

Torsdag den 15. okt. kl 19.30

Hos Anne Grethe og Poul Erik Balsby, Lykkegaardsvvej 6.

Torsdag den 12. nov. kl. 19.30

Hos Hanne og Leon Madsen, Birkumvænge 6.



Spejderne

18 Ulve (7-10 år) og 5 ledere (24-43 år) har været på

MUS-lejr ved Thorup Hede

Ulvene var som sædvanligt enormt seje. Vi startede i regn og torden fredag, trods det var humøret højt, og de sidste sov først efter midnat. Til gengæld var der en flok piger, der stod op sammen med solen kl. 04.00.

Temaet i år var »Verden rundt«, og ulvene har bl.a. prøvet guldgravning, hesteko-kast, kast mod levende kænguru og løvejagt. Om aftenen samledes vi først med andre ulveunger, hvor vi optrådte med akrobatik og et ulvehygyll.

Aftenens sidste bedrift var de obligatoriske skumfiduser og

popcorn lavet over bål.

Søndag vågnede vi op til sol og en flok trætte ulve. En god gang morgenmad gav dog energien tilbage.

Efter en smuk udendørs gudstjeneste gjorde vi klar til Spejder-Olympiade.

Olympiaden blev holdt i den rigtige ånd, hvor alle var vindere. Dog skal det bemærkes, at vi vandt 2 guldmedaljer.

Tiden gik alt for hurtig og flere af ulvene ville gerne være blevet i flere dage. I skal bare vide, hvor dejligt det er, at være af



sted med børn, der hygger, leger og hjælper hinanden. Følgende er også sandt! De vasker selv op, børster tænder, smører rugbrød og med lidt bestikkelse - i form af slik - blev der også rent og fint i deres telte. Vi ledere takker for lån af 18 seje ulve og glæder os til næste år.

*Henrik Plaetner
Gruppeleder*



Bibelmaraaton

Maraton

Når du skal løbe en maraton, bliver du meget, meget træt undervejs. Det er trods alt godt 42 kilometer. Navnet stammer fra grækernes sejr over perserne ved landsbyen Maraton i år 490 f. Kr. Efter sejren blev en løber sendt hjem til Athen med sejrsmeldingen.

Han var ret træt, da han nåede frem. Men han kom med godt budskab. Så han løb så hurtigt, han kunne. Alle 42.195 meter.

Hvis du forsøger at gøre det samme, opdager du, at du et stykke henne har vældig lyst til at give op. Alle dine muskler skriger

efter, at du holder op. Og hvis du løber alene, så er fristelsen stor til at sige: Jeg gør det bare en anden gang. Men hvis du løber i flok, så vil du opdage, at det hjælper rigtig meget på lysten til at fortsætte.

Måske er du lidt bedre end de andre, så du kan sætte mod i dem. Måske har du det lidt vanskeligere end de andre, og så kan de heppe på dig. I fællesskab når I målet.

Maraton og bibel

Har du forsøgt at læse bibelen fra ende til anden? Alle 1148 sider? Det gætter jeg på, du har.

Men du gik i stå hen i tredje eller fjerde Mosebog og sagde til dig selv: Det kan jeg bare gøre en anden gang. For dér bliver Mosebøgerne trælse at tygge sig igennem, hvis man sidder alene med dem. Og så er det, at vi skal læse bibelen i flok og heppe på hinanden. På den måde kommer du igennem det hele i løbet af halvdelen af året.

Hvordan foregår det

Bibelmaraaton er et læseprogram, der fører dig gennem hele bibelen. Den kombinerer fælleslæsning med læsning på egen hånd. Tanken er, at du hver fjortende dag mødes med andre maratonlæsere og læser et kort afsnit. Ind imellem læser du på egen hånd. Jeg selv indgår i løbet som løbsleder, og derfor inviterer jeg alle interesserede til at henvende sig til mig med spørgsmål og eventuel tilmelding.

Bibelen læst som roman

Jeg selv flyttede til Gjøøl den 1. februar efter at have været sognepræst i Todbjerg-Mejlby Pastorat. Der »løb« vi bibelmaraaton for nogle år siden og havde det skægt med det. Vi skal læse cirka 50 sider af bibelen hver fjortende dag. Når vi mødes i Sognegården, snakker vi om det, vi har læst, vi læser et par kapitler for hinanden, for også at høre ordene med ørerne. Vi drøfter emnerne, stiller spørgsmål til hinanden og forsøger at svare, drikker kaffe og ler meget, for der er mange aha-oplevelser. Og der er mange fordomme, der får sig en valse højre og venstre om.

Vi skal læse bibelen som en roman, og det gør, at vi behandler bibelen som den litteratur, som den grundlæggende er. Det giver ofte i én: Kan man det? Har man lov til det? Ja, det har vi. For vores bibel kan tåle det. Faktisk vinder den i værdi ved det. Prøv selv.

Hvad koster det

Det er gratis at deltage. Men du skal have en bibel at læse efter. Grundbogen bliver 1992-oversættelsen, den nyeste autoriserede. Men hvis du ikke har den, kan du udmærket læse efter en ældre oversættelse. Det kan endda give os lejlighed til at drøfte forskellighederne.

Løbet begynder mandag den 7. sept. kl. 19.30 i Gjøøl Sognegård.

*Troels Tejlgaard,
Bygstubben 20, Gjøøl
Tlf. 41 62 21 05*



KFUM-spejderne på Gjøøl

Meste Götti Gruppe

Sted: Spejderhytten på Vinklen

Gruppeleder:

Henrik Plaetner
Tlf. 98 27 91 99

Mødetider:

Ulve (1.-3. kl)
Tirsdag kl. 18.30-20.00

Spejdere (4.-7. kl)
Fredag kl. 15.00-17.00

Seniore

Onsdag kl. 19.00-21.00



Salmestafet

Tirsdag den 15. september kl. 19.00-20.00 i Gjør Kirke

I den kommende sæson tager vi hul på en salmestafet. De holdes på skift i kirkerne i Vadum, Biersted, Aabybro, Vedsted, Langeslund og Gjør og varer en times tid. Til hver aften er valgt et tema, som der vælges salmer ud fra, både gamle og nye. Dem skal vi synge og ind imellem fortælles der lidt. Ud over at det er dejligt at synge sammen, er det også en oplagt mulighed for at se og opleve de andre kirker i området.

Aftenen tilrettelægges af stedets præst og organist.

Stafetten går videre:

Tirsdag den 20. oktober i Langeslund Kirke

Torsdag den 26. november i Vadum Kirke

Tirsdag den 19. januar i Aaby Kirke

Torsdag den 11. februar i Biersted Kirke

Tirsdag den 23. marts i Vedsted Kirke

- alle aftnerne kl. 19-20



Sogneaften

med **Pernille Vigsø Bagge**,
torsdag den 24. september
kl. 19.30 i Gjør Sognegård



Teolog på tinge.

Foredrag med næstformand i kirkeudvalget i folketinget Pernille Vigsø Bagge fra SF. Hun vil fortælle om sit arbejde.

Høstgudstjeneste

Søndag den 20. september kl. 14.00
i Gjør Kirke

Kirken vil være flot pyntet i anledning af, at høsten er i hus, og alle må gerne medbringe lidt af årets høst i form af frugt, grønt, brød, blomster m.m. Spejderne og de børn, der har lyst, vil bære det hele ind i kirken ved gudstjenestens start.

Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i våbenhuset, efterfulgt af auktion over de ting, som er medbragt. De indsamlede penge går til forskellige kirkelige foreninger og nødhjælpsorganisationer.



Gud & Pitabrød

Torsdag den 8. oktober
kl. 17.00 i Gjør Kirke

Vi starter med en lille gudstjeneste i kirken og går derefter i sognegården for at spise pitabrød. Denne gang handler gudstjenesten, om da Josva erobre byen Jeriko og får den store bymur til at styrte sammen.

Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 4/10 til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 eller lrk@km.dk.



BUSK-gudstjeneste

Søndag den 25. oktober kl. 10.15
i Gjøl Kirke

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Kom og oplev en anderledes, aktiv og festlig gudstjeneste for hele familien, hvor spejdere og minikonfirmander medvirker.

Allehelgen

Søndag den 1. november kl. 16.00
i Gjøl Kirke

Som det er tradition i Gjøl Kirke, vil navnene på de, der er døde i det forgangne år, blive læst op. Der er desuden mulighed for efter gudstjenesten at få et særligt lys til at sætte ud på de kæres grave.



1. søndag i advent

Søndag den 29. november kl. 14.00
i Gjøl Kirke

En stemningsfuld familiegudstjeneste, hvor spejdere, minikonfirmander m.fl. bærer lys ind i kirken.



Sogneaften

med Hege Kristin
og Rasmi Krippendorf, Gjøl,
torsdag den 29. oktober kl. 19.00
i Gjøl Sognegård

Hege Kristin er uddannet sygeplejerske og tidligere officer i den norske flåde og har som sådan fungeret i aktiv krigstjeneste i den første Golfkrig. Hun har taget en del af sin faglige uddannelse i Kenya og har i en del år arbejdet som freelance sygeplejerske, senest i hjemmeplejen i Aabybro. Rasmi er uddannet musiker og har optrådt i det meste af Europa som pianist og sanger.

Han har flere plade-udgivelser bag sig, senest The Gospel Power Revival, men arbejder i dag som festmusiker og organist. Sammen har de startet PowerDuo, og optræder med internationalt og eget materiale på cafeer og spillesteder. Se hjemmeside www.powerduo.dk.

Parret vil fortælle om deres liv, naturligvis suppleret med musikalske indslag.



ADRESSER:

Sognepræst

Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
lrk@km.dk

Fredag fridag.

*Ved ferie- og fridage
henvises til*

*sognepræsten i Biersted
tlf. 98 26 80 38*

Graver

Pia Bejlegaard,
Kirkegårdskontoret
Tlf. 98 27 72 90 /
privat tlf. 98 27 73 74
pia@gjoelkirke.dk

Træffes bedst

på mobil 20 23 74 50

Mandag fridag

Organist

Jan Mygind
Tlf. 40 52 42 71

Menighedsrådsformand

Bente Skole
Limfjordsgade 39, Gjøl
Tlf. 98 27 71 78
versko@nordfiber.dk

Kirkeværge

Jonna Uttrup
Tlf. 98 27 74 43

Regnskabsfører

Gunnar Østergaard
kan træffes hver fredag
kl. 10-12 i sognegården.
Tlf. 98 27 72 91

Gjøl Sognegård

Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 72 91

www.gjoelkirke.dk

GUDSTJENESTER

DATO		TID	ANDET	PRÆST
SEPTEMBER				
Søndag	den 6.	10.15		LK
Søndag	den 13.	9.00		LK
Søndag	den 20.	14.00	Høstgudstj.	LK
Søndag	den 27.	10.15		SGW
OKTOBER				
Søndag	den 4.	10.15		LK
Søndag	den 11.	10.15		LK
Søndag	den 18.	9.00		LK
Søndag	den 25.	10.15	BUSK	LK
NOVEMBER				
Søndag	den 1.	16.00	Allehelgen	LK
Søndag	den 8.	10.15		LK
Søndag	den 15.	10.15		SGW
Søndag	den 22.	9.00		LK
Søndag	den 29.	14.00	1. s. i advent Familiegudstjeneste	LK

LK = Lone Krogsgaard · SGW = Sofie Gjørup Winkel

Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 - kan gratis benyttes til alle gudstjenester og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 1. september kl. 19

Tirsdag den 6. oktober kl. 19

Tirsdag den 3. november kl. 19

Møderne er offentlige og alle er velkomne.

Besøg

Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er brug for en snak. Det er ikke til ulejlighed, men en del af mit arbejde.

Lone Krogsgaard

informationer

Udgivet af Gjøl menighedsråd.

Kirkebladsudvalg:

Charlotte Fischer, Birgitte Myrup,

Rikke Christensen og Jonna Uttrup.

Ansvarshavende redaktør: Lone Krogsgaard.

FORSIDEFOTO:

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag

DEADLINE: For næste kirkeblad d. 13. sept. 2009 - stof hertil sendes til Lone Krogsgaard